

als alle katedralen vielen

Chaos-zijn en scheppen kunnen steen na steen een nieuwe huis
een nieuwe tafel

lal

dionyziese vreugde om eerste dingen

Oorsprong zijn

zonder woorden

zintuigelike vreugde

losse longen verlangen en doelloos
vóór niet alles werd gesloopt

alles

alles

werd

ge

sloopt

Chaos-zijn

niet meer muur masker

dit

ik - kan - het - ook - niet - helpen

windmolens zijn er niet

eindeloze dagen banale antithesen

immer dit gestoot aan de muur

wij vallen

niet de muur

muur van een arsenaal