

DE HANGENDE GITAAR

Geen klank

Een plank

Een zwarte, smalle plank.

'n Gele schijf —

Dat is haar lijf

Een gat

En wat is dat?

Een dunne lijn? —

Dat zullen snaren zijn

En onderaan

Horizontaal

Een zwarte dikke streep

Zij hangt maar stil

En spreekt geen woord

Kent geen accoord

Ik heb een wil!

Ik heb een wil!!

(Uit de Serie: STILLEVENS 1914)

KAZERNEKAMER

Hoog-wit

laag-zwart:

de muren.

Borrelend-wit-licht

met bruin verbrande krant

Vuile vingervegen op den wand.

Dikke scheeve roestspijker

Zwarte ijzeren platen,

elk beplakt met etiquet

Alles: smerig.

Vet

Deken-lijn

Rood

Lange stangen

horizontaal,

en korte stangen

Verticaal

'n Bed

Grijze kleërenhoop

Opgetrokken dekenbeenen

Eén wang

Eén gloeiend oor

Eén wenkbrauwboog

En 'n zwart neusgat

van 'n snuiend-slapenden man.

Zwarte ruiten,

waarin twee gelijke witte schimmen

dalen en

klimmen

wanneer ik mij beweeg.

Weerszijden: donkere gordijnen

zonder kleur

Groote glanzend bruine

Deur

Schel-witte handdoek

met 'n spitse punt omhoog

Spijker, spijker, spijker, spijker, spijker

'n kram

'n oog

Op vlakke strakke krib

in hoek van zwart en wit

'n slapend, vreeslijk nachtgelaat

Heel oud

Heel jong

geen enkele haar.

't Oor omhoog

Een neusgat

Geen voorhoofd

en geen oog

'n Stompe schouderhoek.

En naar omlaag

rond-zacht-glooiende billenlijn

Overdwars: dik-roode dekenstreep

Blikken bakken

Blikken bakken

Glinster-vlakken.