

Aan den Oosten kuilden opnieuw de roode wolken; en uit de verte kraaide de haan dat de nieuwe dag ging geboren worden, maar toen de musschen op den dorpel van 't venster kwamen « goe'n dag » sjirpen, konden ze niet naar binnen pinken, de gordijnen waren af...

.....Binnen lag een lijk!

JUL KREKEL.

